



Er was alleen maar dat. De  
regen en een mond. Twee  
lippen en een tong. En dat  
jouw hand de mijne zocht  
en vond.