



De nacht is eindeloos net als de zee  
je weet dat er een einde is maar niet wanneer  
je ziet alleen het duister niet het land  
en als de ochtend komt ben je het water al  
vergeten



[www.johannapas.be](http://www.johannapas.be)  
[www.woordwasdraad.be](http://www.woordwasdraad.be)



De kringen op het tafelblad  
zijn enkel dat. De sporen  
van een leeggedronken glas  
en iemand die het achterliet



[www.johannapas.be](http://www.johannapas.be)  
[www.woordwasdraad.be](http://www.woordwasdraad.be)

De geur van de koffie was niets  
en ook niet de smaak, wel de gedachte  
aan meer, de gedachte aan meer  
dan dat

